



knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken

ROUTE | MACARENA & FERIA



time to momo

Let op, dit is een voorbeeld. De echte versie heeft meer pagina's en kun je natuurlijk wel goed lezen.

- Metropol Parasol (Las Setas)
- Mercado de la Encarnación
- Antiquarium
- Perro Chiko Tapas
- Intrusa
- Un gato en bicicleta
- La Seta Coqueta
- Lamarca
- La Cacharrería de Sevilla
- Palacio de las Dueñas
- Iglesia de San Pedro
- Iglesia de Santa Catalina
- Galletanas
- El Rinconcillo
- La Huerta Mediterránea
- Convento de Santa Paula
- KÖK Tu Cocina
- Iglesia de San Luis de los Franceses
- conTenedor
- Janmei
- Murallas de la Macarena
- Hospital de las Cinco Llagas
- Basílica de la Macarena
- Palacio de los Marqueses de la Algaba
- Lonja de Feria
- Callejón del Mercado
- Torre de los Perdigones
- La Alameda de Hércules
- La Casa de las Sirenas
- El Viajero Sedentario
- Mercado del Jueves
- Casa Vizcaino

ROUTE

MACARENA & FERIA

OVER DE ROUTE

Tijdens deze route leer je een meer alternatieve kant van Sevilla kennen. Je wandelt langs vintage winkels en retro art&food bars. Er zijn genoeg originele adressen voor een gezond ontbijt of diner, of gewoon wat lekkere tapas en een verfrissend biertje. Ook liefhebbers van geschiedenis en architectuur zullen aan hun trekken komen. De talloze kerken en stadspaleizen die je tegenkomt, hebben allemaal hun eigen bouwstijl en verhaal.

DE WIJKEN

Encarnación & Regina is jarenlang een verwaarloosd deel van de stad geweest, totdat de gemeente in 2004 besloot La Encarnación nieuw leven in te blazen. Dat resulteerde onder andere in de bouw van het avant-gardistische **Metropol Parasol**. Sindsdien is de wijk getransformeerd in een hotspot voor bohemien en multicultureel Sevilla. Je vindt er nu tal van originele vintage boetieks, maar er is ook een groot aanbod aan adressen voor een gezond ontbijt, een uitgebreide brunch of een slowfood diner. Mocht je juist op zoek zijn naar madritje, dan kun je terecht bij de oudste bar van Spanje. Bij El Rinconcillo worden al meer dan 300 jaar verkoelende biertjes geserveerd.

Even verderop vind je de wijk Feria. Tweedehands, vintage en antiek herlenen hier het straatbeeld. Zeker op donderdag, wanneer de traditionele Mercado del Jueves gehouden wordt. In de omliggende straten worden de antiquairs en kleine retro-winkels afgewisseld met hippe boetieks.

La **Macarena** is een authentieke volkswijk met een rijke geschiedenis, en dat is duidelijk zichtbaar als je hier door de straten slentert. Dankzij het grote aantal monumenten, kerken, legendes en bijzondere tradities is het bijna een stad op zich. Een belangrijke religieuze traditie is verbonden met de **Basilica de la Macarena**, een kerk die in het hart van de wijk staat en gewijd is aan La Virgen Macarena. Deze Heilige Maagd is zo geliefd dat mensen uit heel Spanje haar komen bezoeken en aanbidden.

Na de renovatie van het plein **Alameda de Hércules** kwam ook de buurt eromheen weer tot leven. Het hippe retro-plein zelf is een populaire plek om met vrienden af te spreken. Het zit er vol met bars, elk met een eigen concept. Het is dan ook niet verwonderlijk dat je hier een grote verscheidenheid aan mensen tegenkomt. Loop je een stukje verder, dan merk je al snel dat de locals deze bekende plekken soms juist vermijden. Zij gaan liever naar vernieuwende zaken zoals art&food bars, of drinken een lokaal gebrouwen biertje bij **Maquila Bar**.

WEINIG TIJD

Metropol Parasol (Las Setas) + Alameda de Hércules + Lokaal biertje bij Maquila Bar + Shoppen in Calle Regina + Iglesia de San Luis

time to momo

Let op, dit is een voorbeeld. De echte versie heeft meer pagina's en kun je natuurlijk wel goed lezen.

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 6.80 km)



Begin de wandeling met een bezoek aan Metropól Parasol   . Daarna loop je achterlangs de Calle Regina in, een straat met allemaal leuke winkeltjes en eettentjes      . Aan het einde ga je rechtsaf richting Calle Dueñas . Sla rechtsaf in Doña María Coronel richting Plaza de San Pedro  waar je naar links gaat. Bij Plaza Santa Catalina  sla je linksaf in Alhóndiga  richting Plaza de los Terceros  . Houd rechts aan en loop Calle Sol uit tot aan Plaza San Román. Vanaf daar volg je Calle Enladrillada tot je links het klooster Santa Paula  ziet. Bij Plaza de Santa Isabel houd je rechts aan tot Plaza de San Marcos. Daar ga je rechtsaf in Calle San Luis    . Steek Plaza del Pumarejo over om Torreblanca door te lopen. Aan het einde in Calle Macarena neem je de poort door de Murallas  en sla je linksaf. Je kunt hier oversteken naar het parlement  of linksaf slaan naar de basiliek . Loop achter de kerk langs in San Gil, ga links in Calle Contreras en rechts in Pozo. Verderop in Belator sla je rechtsaf tot je Calle Amargura aan je linkerkant ziet. Volg deze straat tot Plaza Calderón de la Barca  . Vervolgens ga je in Calle Feria rechts en loop je de straat helemaal uit . Bij Resolana ga je linksaf en steek je over voor een bezoek aan de kerk . Sla je linksaf in de straat door recht tegenover. Steek Bécquer over en volg Calle Pacheco y Núñez. Aan het einde ga je rechtsaf richting Alameda de Hércules   . Bij de pilaren ga je linksaf in Quintana en weer links in Marco Sancho. Op de kruising met Calle Mata neem je rechts Calle Santa Rufina. Aan het einde ga je links om vervolgens rechtsaf Calle Feria terug in te lopen  . Kies bij de splitsing Calle Aposentadores  aan je rechterkant en sla rechtsaf naar Calle Madre María de la Purísima. Bij Plaza San Martín steek je schuin over en neem je Calle Morgado. Aan het einde in Amor de Dios sla je rechtsaf voor de tassenwinkel  of vervolg je de route schuin rechtdoor richting Delgado  en ga je linksaf in Trajano . Bij Calle San Miguel sla je linksaf en dan weer linksaf in Amor de Dios om rechts Calle San Andrés in te slaan. Bij Calle Daoiz ga je rechtsaf, loop je langs de kerk en volg je rechtdoor Calle Orfila. Aan het einde ga je linksaf in Laraña om weer bij Metropól Parasol te eindigen.

time to momo

Let op, dit is een voorbeeld. De echte versie heeft meer pagina's en kun je natuurlijk wel goed lezen.

METROPOL PARASOL (LAS SETAS) - LEUK OM TE DOEN

Metropol Parasol, in de volksmond beter bekend als *Las Setas* (paddenstoelen) de *Sevilla*, is de grootste houten structuur ter wereld. Het moderne bouwwerk is 150 meter lang, 70 meter breed en 28 meter hoog en herbergt onder andere een *mercado* en Romeinse opgravingen. Bovenop loopt een 250 meter lang voetpad vanwaar je adembenemende uitzichten over de hele stad hebt. Vooral de Giralda en de Kathedraal zien er hier erg mooi uit. De ideale plek dus om je zelfiestick weer eens te gebruiken. De entree is beneden en een lift brengt je naar boven.

plaza de la encarnación 14, setasdesevilla.com/mirador-setas-sevilla/, open zo-do 10.00-23.00 & vr-za 10.00-23.30, entree € 3, bus 27 & 32 plaza encarnación, c5 ponce de león

MERCADO DE LA ENCARNACIÓN - LEUK OM TE DOEN

De Mercado de la Encarnación is de bestaansreden van de *Setas de Sevilla*. Vroeger stond op deze plek een middeleeuws klooster, waar de eerste en belangrijkste *mercado de abastos* (voedselmarkt) van de stad plaatsvond. In 1973 werd het gebouw gesloopt vanwege problemen met de structuur. Daarna bleef Plaza de la Encarnación leeg, tot de gemeenteraad in 2004 besloot het plein nieuw leven in te blazen. Het resultaat is Metropol Parasol, met op straatniveau deze moderne *food market*.

plaza de la encarnación s/n, setasdesevilla.com/mercado/, open ma-za 9.00-14.00, entree gratis, bus 27 & 32 plaza encarnación, c5 ponce de león

ANTIQUARIUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Antiquarium bevat archeologische opgravingen met overblijfselen van het Sevilla tussen de 1e en 6e eeuw na Christus. De resten werden gevonden tijdens de bouw van Metropol Parasol, die hierdoor een enorme vertraging opliep. Dat tot ongenoegen van veel Sevillanen, die meenden dat zo'n vondst in een historisch stadsdeel voorzien had moeten worden. Vooral bijzonder zijn de mozaïeken van een Romeins huis en een muurschildering van 3 meter lang. plaza de la encarnación s/n sevilla, setasdesevilla.com/antiquarium-setas-sevilla/, open di-za 10.00-20.00, zon- en feestdagen 10.00-14.00, entree € 2,10, bus 27 & 32 plaza encarnación, c5 ponce de león

PERRO CHIKO TAPAS - ETEN & DRINKEN

Voor een uitgebreid ontbijt met allure moet je bij Perro Chiko Tapas zijn. Je kunt er kiezen uit pannenkoeken, omelet of roerei, brownies, cakes, taarten en *tostadas*. De zaak heeft een groot terras met uitzicht op de *Setas*. Binnen zijn het klassieke zwart-witfilms waar je naar kunt kijken terwijl je je koffie drinkt. Als het wel een tikje minder mag en je liever voor een Spaans ontbijt gaat, bestel dan een portie *churros* bij La Centuria ernaast.

plaza de la encarnación 8, www.equipompuntor.com/perrochiko/, open wo 9.00-13.00 & 20.30-2.00, do-ma 9.00-13.00 & 13.30-3.00, prijs ontbijt vanaf € 2,50, bus 27 & 32 plaza

encarnación, c5 ponce de león

INTRUSA - SHOPPEN

In dit piepkleine winkeltje worden vintage kleding en accessoires uit de jaren 40 en 50 verkocht. Eigenaar Abelardo is een excentrieke stylist die zich met hart en ziel toelegt op het kleden van zijn 'muzen', ofwel alle vrouwen die zijn winkel *Intrusa* (indringster) binnenstappen.

calle regina 4, open ma-za 10.00-14.00 & 17.00-21.00, zo 11.30-19.30, bus 27 & 32 plaza encarnación, c5 ponce de león

UN GATO EN BICICLETA - SHOPPEN

Oorspronkelijk was *Un gato en bicicleta* een boekhandel, maar de specialisatie in kunstboeken liep al snel uit de hand. Nu hangt er ook altijd moderne kunst aan de muren, worden er workshops georganiseerd en is er zelfs kleding te koop.

calle regina 8, ungatoenbicicleta.wix.com/libreria-gato, open ma-vr 10.30-14.00 & 17.30-21.00, za 11.00-14.00 & 18.00-21.00, zo 11.00-14.00, bus 27 & 32 plaza encarnación, c5 ponce de león

LA SETA COQUETA - SHOPPEN

Voor een bezoek aan La Seta Coqueta moet je ondanks de beperkte afmetingen van de winkel wel even de tijd nemen. *Slow shopping* is namelijk het motto van deze conceptstore, waar eigenares Soie Ferrer mode, kunst en ambachtelijke sieraden samenbrengt. *Moda de slow shopping* is een combinatie van de laatste trends met de charme van de jaren 40-50.

calle regina 9, lasetacoqueta.com, open ma-vr 10.30-14.00 & 17.30-20.45, za 11.00-14.30, bus 27 & 32 plaza encarnación, c5 ponce de león

LAMARCA - SHOPPEN

Lamarca is echt zo'n winkel waar je alles wel zou willen meenemen. Het aanbod is groot en divers, van retro meubelstukken tot vintage sieraden en bijzondere stoffen tassen. Als je thuis nog iemand blij wilt maken met een origineel cadeau, dan ben je hier aan het goede adres. calle regina 14, open ma-vr 11.00-14.00 & 18.00-21.00, za 11.00-14.00, bus 27 & 32 plaza encarnación, c5 ponce de león

LA CACHARRERÍA DE SEVILLA - ETEN & DRINKEN

La Cacharrería de Sevilla serveert een van de beste ontbijten van de stad en dat bovendien de hele dag door. Je kunt kiezen uit verschillende soorten brood en broodjes, een overvloed aan zelfgemaakte jams, verse sappen, diverse zoetigheden, en yoghurt met muesli en

time to momo

Let op, dit is een voorbeeld. De echte versie heeft meer pagina's en kun je natuurlijk wel goed lezen.

seizoensgebonden fruit. Het serviesgoed is vintage, de aankleding van de zaak bohemien. Er hangt altijd een heel ontspannen sfeer.

calle regina 14, open ma-wo 8.30-22.30, do 8.30-2.00, vr 8.30-3.00, za 9.00-3.00 & zo 10.00-16.00, prijs ontbijt met koffie vanaf € 2,50, bus 27 & 32 plaza encarnación, c5 ponce de león

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE EIGEN REISGIDS



COLOFON

Deze gids is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor eventuele onjuistheden in de tekst is mo' media bv niet aansprakelijk. Eventuele op en/of aanmerkingen kun je richten aan: mo' media, postbus 359, 3000 AJ Rotterdam, info@momedia.

In 2007 kwam ze per toeval in Sevilla terecht en was op slag verliefd op de stad en haar inwoners. Die liefde is niet meer overgegaan en sinds 2009 woont ze in de populaire volkswijk Triana. In het weekend maakt ze graag 'de oversteek' naar het centrum van de stad. Het liefst gaat ze dan met vrienden een tapa eten bij een moderne gastropub of in het zonnetje loungen op een terras. Op zondag is ze vaak rond de rivier te vinden bij de jamsessies van Café Cartuja.

LAATSTE UPDATE

2016-11-02 16:24:52

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geauto matiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, of op enig andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

time to momo

Let op, dit is een voorbeeld. De echte versie heeft meer pagina's en kun je natuurlijk wel goed lezen.



LOCAL

NAME

ANNIKA HAMELINK