



knip de
stippelij
voorzichti
dan kun je
de plattegr
er insteken

ROUTE | SAN LORENZO-MUSEO, LA
CARTUJA & TRIANA

time to momo

Let op, dit is een voorbeeld. De echte versie heeft meer pagina's en kun je natuurlijk wel goed lezen.

- Plaza del Duque de la Victoria
- Orfeo
- La Azotea
- Buhoneras
- Plaza de San Lorenzo
- Basílica de Jesús del Gran Poder
- Eslava
- Bodega Dos de Mayo
- Museo de Bellas Artes
- Mercadillo del Arte
- Creéme Helado, Helado
- La Chalá
- El Jardín Americano
- Monasterio de la Cartuja
- Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC)
- Café Cartuja
- Pabellón de la Navegación
- Kaya Sevilla
- El ático de las Medusas
- Sala El Cachorro
- Paseo de la O/Callejón de la Inquisición
- Mercado de Triana
- Ostrería de Mercado
- Jamonería José Luis Romero
- Taller Andaluz de Cocina
- La Casa Fundida
- Castillo de San Jorge
- Casalá Teatro
- Cerámica Santa Ana
- Centro de la Cerámica Triana
- La Antigua Abacería

ROUTE

SAN LORENZO-MUSEO, LA CARTUJA & TRIANA

OVER DE ROUTE

Deze afwisselende route voert je van het rustige San Lorenzo & Museo via het vrij onbekende La Cartuja richting volkswijk Triana. Liefhebbers van musea zullen tijdens de wandeling niks te kort komen. Maar ook lokale folklore neemt een belangrijke plek in. In de kleurrijke straatjes van Triana ontdek je dat keramiek nog steeds een levendig ambacht is en dat *flamenco* hier een echte levensstijl is. Ook je smaakpapillen zullen aan hun trekken komen.

DE WIJKEN

De wijken San Lorenzo & Museo zijn twee aan elkaar grenzende buurten die voor bezoekers vrij onbekend zijn. Op een enkele verdwaalde toerist na worden de wijken vrijwel alleen door locals bezocht. Die kennen de geschiedenis en legendes van de 17e eeuwse wijken en waarderen de rust en traditie des te meer. Bovendien zijn ze zich bewust van de traditionele en historische waarde van straten als Jesús del Gran Poder en San Vicente. De wijken komen in het bijzonder tot leven tijdens de Paasweek.

Aan de andere kant van de rivier wordt de Isla de la Cartuja georganiseerd ter herdenking van de ontdekking van Amerika 500 jaar eerder. Voorheen stond er op Isla de la Cartuja alleen een klein klooster. Nu is dat nauwelijks meer voor te stellen door de grote *pabellones* die voor de expo gebouwd werden. De belangrijkste bezienswaardigheden van La Cartuja zijn het klooster, de botanische tuinen, het Pabellón de la Navegación en pretpark Isla Mágica.

Je kunt langs de oevers van de Guadalquivir die Sevilla van Noord naar Zuid doorkruist helemaal tot rust komen. De rivier is een belangrijke plek in deze route en in de geschiedenis van de stad. Als je weet dat de Guadalquivir de enige bevaarbare rivier van Spanje is wordt dat eens te meer duidelijk. Tegenwoordig wordt de rivier veelal ingenomen door toeristische rondvaartboten en watersporters. Het uitzicht vanaf de oevers zal je geen moment vervelen.

Als Sevilla bekend staat om één ding, dan is het wel flamenco. En wie flamenco zegt, zegt Triana. Deze van oudsher bescheiden volkswijk is uitgegroeid tot een van de meest populaire wijken van de stad, maar een bezoek beperkt zich vaak tot de Puente de Triana en het Altozano plein. En dat is jammer, want er is genoeg te ontdekken en beleven. Bijvoorbeeld

in en onder de Mercado de Triana, waar je archeologische opgravingen, een flamencoshow en een oesterbar kunt bezoeken. Maar ook de straten San Jacinto, Rodrigo de Triana en Pureza ademen folklore. Sla die dus zeker niet over. 's Avonds en 's nachts kun je je voor flamenco onder de locals begeven bij onder andere Casa Anselma, Lo Nuestro en Sala Flamenco.

WEINIG TIJD

Puente de Triana & Mercado + Jazz bij Monasterio de la Cartuja + Mariatrifulca + Museo de Bellas Artes + Flamenco bij Casálá Teatro

time to momo

Let op, dit is een voorbeeld. De echte versie heeft meer pagina's en kun je natuurlijk wel goed lezen.

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.80 km)



Start op Plaza del Duque  en loop richting het noorden via Jesús del Gran Poder    richting Plaza de San Lorenzo  . Aan de linkerkant van de kerk vind je Eslava .

Wandel vervolgens via Calle Cardenal Spínola naar Plaza de la Gavidia . Ga daar rechtsaf in Calle Baños en kijk uit voor het verkeer in de smalle straat. Ben je op de fiets, ga dan rechts in Calle Cardenal Cisneros. Sla vervolgens linksaf in Calle San Vicente tot Plaza del Museo   . Neem daarna Alfonso XIII in de richting van de rivier. Vanaf Plaza Puerta Real  heet de straat San Laureano en komt uit op Torneo. Daar steek je over en volg je de rivier richting het noorden (rechts). Bij Pasarela de la Cartuja steek je de rivier over. Aan het einde volg je links het pad naar beneden richting de oevers en ga je onder de brug door via de brede steiger richting de botanische tuinen . In de tuinen kun je fijn rondwandelen, maar zodra je wilt kun je Camino de los Descubrimientos oversteken om via de keramieke poort het kloosterterrein op te lopen   . Na je bezoek kun je dezelfde weg terugnemen of via de andere kant het terrein te verlaten in Calle America Vespuccio. Loop om het terrein heen terug naar de rivier in de richting van Torre Schindler  . Wandel onder de brug door tot je rechts trappen ziet. Loop naar boven en het plein is voor je in Calle Castilla  . Calle Procurador is rechts . Voordat je links de Paseo de la O  inslaat kom je langs de gelijknamige kerk. Aan het einde van de Paseo zie je rechts Callejón de la Inquisición die je terug naar Calle Castilla voert. Sla aan het einde linksaf om de Mercado de Triana  te bezoeken      . Verlaat de markt via de uitgang in San Jorge rechts. Je ziet de kleurrijke gevel van Cerámica Santa Ana  . Aan het einde van Antillano Campos sla je linksaf in Calle Alfarería. Vervolgens rechts in Calle San Jacinto. Loop even door tot de grote kerk op de hoek met Pages del Corro, waarbij je ook langs kapel La Estrella komt. Neem vervolgens Calle Rodrigo de Triana tot Calle Fabie waar je linksaf slaat. Aan het einde ga je rechts in Calle Pureza   . Loop rond Iglesia de Santa Ana en neem Calle Duarte richting Calle Betis . Sla linksaf en loop de straat uit. Aan het einde loop je via het Altozano plein of beklim je de trappen richting de brug  .

time to momo

Let op, dit is een voorbeeld. De echte versie heeft meer pagina's en kun je natuurlijk wel goed lezen.

PLAZA DEL DUQUE DE LA VICTORIA - SHOPPEN

Midden op het Plaza del Duque de la Victoria vind je een standbeeld van de Spaanse schilder Diego Velázquez. Ook al staat het op een voetstuk, van woensdag tot en met zaterdag valt het beeld minder goed op. Dan is er op het plein namelijk elke dag een kleine hippiemarkt.

plaza del duque de la victoria, hippiemarkt open wo-za 9.00-21.00, bus 13, 14 & 27 plaza del duque

ORFEO - ETEN & DRINKEN

Orfeo is typisch zo'n café waar je uren kunt doorbrengen. Af en toe een goede kop koffie of een vers sapje, meer heb je niet nodig. Maar ze hebben er ook heerlijke (glutenvrije) taarten en brownies. En mocht je je toch vervelen, pak dan een spel uit de kast.
calle Jesús del Gran Poder 19, open ma-vr 8.00-0.00 & za-zo 16.00-1.00, prijs koffie € 1, thee € 1,80 & gebak vanaf € 3, bus 13 & 14 trajano, c5 plaza de europa

LA AZOTEA - ETEN & DRINKEN

Er zijn inmiddels vier vestigingen van La Azotea in het centrum van Sevilla, maar het begon allemaal met dit eerste restaurant. Toen de zaak in 2009 werd geopend veranderde het vliegenschijfje in de meest populaire tapasbar van de stad. Nog steeds genieten locals en bezoekers van de innovatieve kwaliteitsgerechten die La Azotea tot een succes maakten. Favorieten zijn de *pulpo* (inktvisken de *ventresca de ajón* (gefileerde tonijnbuis).

calle Jesús del Gran Poder 31, laazoteasevilla.com, open di-za 13.30-16.30 & 20.30-0.00 (reserveren verstandig, maar alleen mogelijk voor lunchmenu di-vr), prijs tapa vanaf € 3,50 (alleen aan de bar), gerechten vanaf € 11, bus 13 & 14 trajano, c5 plaza de europa

BUHONERAS - SHOPPEN

Buhoneras betekent 'marskramer', en dat typeert het brede aanbod van deze winkel goed. De spullen die ze hier verkopen, komen uit verschillende decennia van de vorige eeuw. Veel artikelen zijn gerestaureerd en omgetoverd tot unieke woonaccessoires. Maar je kunt er ook vintage bruidsjurken, bontjassen en mode uit de jaren 20 vinden.
calle Jesús del Gran Poder 35, ma-vr 10.00-21.00, za 10.00-14.00, bus 13 & 14 trajano, c5 plaza de europa

PLAZA DE SAN LORENZO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Op het Plaza de San Lorenzo hangt een mysterieuze sfeer. Alleen al vanwege de prachtige hoge bomen, maar ook door de populaire legendes die over kerk en plein bestaan. Een van die legendes gaat over een in 1868 ontvoerde vrouw, La Mujer Emparedada. Op een nacht wordt bij een metselaar aangeklopt en onder bedreiging wordt hij meegenomen naar de

ontvoerde vrouw. Hij moet een muur om haar heen metselen. Tijdens het werk hoort hij een kerkklok kwart over een slaan. Dat kon alleen de kerk van San Lorenzo zijn. Na thuiskomst stelt hij de politie op de hoogte, die de vrouw op tijd kan bevrijden.

plaza de san lorenzo, bus 13 & 14 trajano, c5 plaza de europa, 3, 6, c3 & c4 san lorenzo

BASÍLICA DE JESÚS DEL GRAN PODER - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De *Basílica de Jesús del Gran Poder* is vernoemd naar het houten Christusbeeld van 1,81 meter hoog dat Juan de Mesa maakte in 1620. Dit beeld van Jezus met het kruis op zijn schouder geniet grote toewijding in de stad en wordt ook wel *El Señor de Sevilla* genoemd. In de basiliek kun je achterlangs het altaar lopen om de hiel van de Zoon van God even aan te raken. De Paasprocessie ter ere van de heilige vindt plaats in de nacht van Witte Donderdag op Goede Vrijdag en is een waar spektakel.

plaza de san lorenzo 13, www.gran-poder.es, open okt-mei ma-do 8.00-13.30 & 17.30-21.00, vr 7.30-14.00 & 17.00-22.00, za-zo 8.00-14.00 & 17.30-21.00, jun-sep ma-do 8.00-13.00 & 18.00-21.00, vr 7.30-22.00, za-zo 8.00-13.30 & 18.00-21.00, entree gratis, bus 13 & 14 trajano, c5 plaza de europa

ESLAVA - ETEN & DRINKEN

In het hart van San Lorenzo, naast de gelijknamige kerk, presenteert het team van *Eslava* zijn indrukwekkende kookkunsten. Je kunt er tapas eten in de bar of rustig dineren in het restaurant. De keuken staat al jaren bekend als een van de beste van Sevilla en kenmerkt zich door de innovatieve manier waarop typisch Andalusische gerechten worden bereid. Verlaat de zaak niet voordat je hun beroemde *Cigarro para Becquer* hebt geproefd.

plaza de san lorenzo 13, www.eslava.es, open di-za 13.30-17.00, prijs tapa vanaf , bus 13 & 14 trajano, c5 plaza de europa, 3,6 & c3 san lorenzo

BODEGA DOS DE MAYO - ETEN & DRINKEN

Bodega Dos de Mayo is een klassieker onder de tapasbars van Sevilla en een begrip in de wijk San Lorenzo. Zowel locals als toeristen komen hier graag een traditionele tapa eten. Verse gamba's en garnalen uit Huelva zijn hun specialiteit, maar dit is ook dé plek om *cola de toro* of *solomillo al whisky* te proeven.

plaza de la gavidia 6, comerdetapasensevilla.es, open dagelijks 12.30-0.00, prijs bier/tinto de verano € 1,20, tapa € 2, bus c5 silencio, 13 duque de la victoria

MUSEO DE BELLAS ARTES - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Na het Prado in Madrid is het *Museo de Bellas Artes* van Sevilla het belangrijkste museum voor beeldende kunst in Spanje. In het museum kun je werken bewonderen van grote Spaanse schilders als Velázquez, Murillo, El Greco en Valdés Leal, evenals een collectie van Andalusische grootmeesters. Er zijn ook tijdelijke tentoonstellingen in het prachtige 17e-

eeuwse gebouw. De toegangspoort is de oorspronkelijke ingang van een klooster dat hier tot eind 15e eeuw stond.

plaza del museo 9, www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/MBASE/, open 16 sep-14 jun di-za 9.00-20.30 & zo 9.00-15.30, 15 jun-15 sep di-zo 9.00-15.30, entree gratis, bus c5 monsalve

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE EIGEN REISGIDS



COLOFON

Deze gids is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor eventuele onjuistheden in de tekst is mo' media bv niet aansprakelijk. Eventuele op en/of aanmerkingen kun je richten aan: mo' media, postbus 359, 3000 AJ Rotterdam, info@momedia.

In 2007 kwam ze per toeval in Sevilla terecht en was op slag verliefd op de stad en haar inwoners. Die liefde is niet meer overgegaan en sinds 2009 woont ze in de populaire volkswijk Triana. In het weekend maakt ze graag 'de oversteek' naar het centrum van de stad. Het liefst gaat ze dan met vrienden een tapa eten bij een moderne gastropub of in het zonnetje loungen op een terras. Op zondag is ze vaak rond de rivier te vinden bij de jamsessies van Café Cartuja.

LAATSTE UPDATE

2016-11-02 16:24:52

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geauto matiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, of op enig andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

time to momo

Let op, dit is een voorbeeld. De echte versie heeft meer pagina's en kun je natuurlijk wel goed lezen.



LOCAL

NAME

ANNIKA HAMELINK