



knip de  
stippellijn  
voorzichtig in,  
dan kun je de  
plattegrond er  
insteken

ROUTE CENTRUM



## CENTRUM

# time to momo

Let op, dit is een voorbeeld. De echte versie heeft meer pagina's en kun je natuurlijk wel goed lezen.

- Duomo
- Duomo beklimmen
- Museo del Novecento
- Palazzo Reale
- Chiesa di San Gottardo in Corte
- Camparino in Galleria
- Galleria Vittorio Emanuele II
- Pasticceria Marchesi
- Highline Galleria
- K-way
- Ferrari Store
- Teatro alla Scala
- Ristorante Trussardi alla Scala
- Grom
- Da Luini
- La Rinascente
- MAX&Co.
- DT Intrend
- DoDo
- Casa degli Omenoni
- Casa del Manzoni
- Museo Poldi Pezzoli
- Alessi
- Patrizia Pepe
- Nobu
- Salvatore Ferragamo
- Museo Bagatti Valsecchi
- Il Salumaio
- Café Cova
- Armani Casa
- Palazzo Morando - Costume Moda Immagine
- Bar Martini

# ROUTE

## CENTRUM

### OVER DE ROUTE

Deze wandeling neemt je mee langs de vele bezienswaardigheden waar Milaan bekend om is, zoals de Duomo, het Teatro alla Scala en diverse musea. Ook shoppers kunnen op deze route hun slag slaan. Je komt door de Galleria Vittorio Emanuele II en langs de bekende winkelketens in de Corso Vittorio Emanuele II, maar ook langs de echt chique modewinkels gevestigd in de 'Gouden Vierhoek'.

### DE WIJKEN

In hartje Milaan is het een drukte van belang. En niet voor niets: hier bevinden zich vele historische monumenten en gebouwen en je kunt er naar hartenlust shoppen. Het centrum wordt gekarakteriseerd door het Piazza del Duomo (Domplein) en natuurlijk de imposante witmarmere Duomo. Ten tijde van de Romeinen was het Piazza del Duomo al een ontmoetingsplaats en dat is door de eeuwen heen niet veranderd. Vanaf het grote pleintje zie je uit op de beroemde Galleria Vittorio Emanuele II. Naast een ontmoetingsplaats voor jongeren is het plein ook dé plek voor demonstraties, bijeenkomsten en... duizenden duiven! Je treft hier een mix van toeristen en Milanese jongeren die afkomen op de zeer populaire winkelketens in de aangrenzende Corso Vittorio Emanuele II. Maar zo druk als het overdag is, zo leeg is het 's avonds na sluitingstijd.

Het gebied direct rondom het Domplein wordt gekenmerkt door imposante gebouwen die gebouwd zijn gedurende het fascisme of dateren van eeuwen geleden. De Corso Vittorio Emanuele II hangt van winkels en cafés aan elkaar. Het ziet er heel gezellig uit, maar houd er rekening mee dat de prijzen op de terrassen aardig kunnen oplopen.

Milaan is een ware modestad. De echt chique winkels zijn gevestigd in de 'Gouden Vierhoek' tussen Via Monte Napoleone, Via Sant'Andrea, Via della Spiga en Via Borgospesso. De meest exclusieve winkels zijn te vinden in en om de oudste modestraten van Milaan: de smalle Via Monte Napoleone en de iets minder bekende, maar zeker zo bijzondere Via della Spiga. In dit voetgangersgebied zijn niet alleen etalages te bewonderen, maar ook mooie gebouwen en paleizen, waarvan een groot aantal bewoond is. Je vindt er verder twee museumhuizen. Het is hier minder druk en daardoor is het plezierig rondlopen door de smalle straatjes.

### WEINIG TIJD

Duomo + Galleria Vittorio Emanuele II + Teatro alla Scala + La Rinascente + Museo Poldi Pezzoli

## ROUTEBESCHRIJVING (ca. 6.60 km)

Begin bij het Piazza del Duomo. Rechts is het Museo del Novocento. Loop door naar het Palazzo Reale. Loop hier doorheen tot de kerk. Ga terug naar het Piazza del Duomo en wandel door de chique winkelpassage. Ga onder de koepel linksaf en nog eens links als je het uitzicht wilt bewonderen. Ga rechtsaf voor mooie winkels, maar loop uiteindelijk gewoon rechtdoor naar het Piazza della Scala. Koop een kaartje voor de opera en eet een lichte lunch bij Trussardi met als toetje ijs in de Via Santa Margherita. Ga terug en sla rechtsaf Via Tommaso Marino in. Neem links een kijkje op het mooie Piazza San Fedele. Loop door Via S. Radegonda weer naar de Duomo. Op de hoek bij La Rinascente ga je linksaf de drukke winkelstraat in. Loop deze helemaal uit en ga onderweg de zijstraten en passages in, bijvoorbeeld Galleria S. Carlo voor DT Intrend. Sla aan het eind van Corso Vittorio Emanuele II op het Piazza San Babila linksaf. Neem links Corso G. Matteotti naar Piazza Meda en ga daar onder de bogen door naar het mooie Piazza Belgioioso. Loop even naar links om het huis met de beelden te bekijken en vervolg de route door het smalle straatje naast Casa del Manzoni (Via G. Morone). Bij Via A. Manzoni ga je rechtsaf naar Museo Poldi Pezzoli. Loop Via Alessi door tot Patrizia Pepe. Ga terug en reserveer eventueel bij Nobu. Sla links Via Montenapoleone in. Links in Via Gesù kun je in het oude palazzo Museo Bagatti Valsecchi bezoeken of heerlijk Italiaans eten. Ga daarna weer verder door Via Montenapoleone, langs de grote modehuizen. Na een kop koffie bij Café Cova ga je Via Sant'Andrea in om Armani-meubels uit te kiezen of Palazzo Morando te bezoeken. Wandel een stukje terug en ga links door Via Bagutta naar het Piazza San Babila. Sla hier linksaf Corso Venezia in en neem een drankje bij Bar Martini van Dolce&Gabbana. Ga bij de bar linksaf de luxe Via della Spiga in. Loop die helemaal uit en ga rechtsaf onder de oude stadspoort door naar het park. Verlaat het park bij Porta Venezia. Loop om deze poort heen en ga links Via Marcello Malpighi in. In de eerste straat links (Via G. Sirtori) kun je de perfecte jeans scoren.

 Sluit de wandeling af met een Italiaans diner .



# time to momo

Let op, dit is een voorbeeld. De echte versie heeft meer pagina's en kun je natuurlijk wel goed lezen.

#### DUOMO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De **Duomo** van Milaan is een van de grootste kerken van Italië. In 1386 begon men met de bouw en pas zes eeuwen later was de kathedraal klaar. Op de gotische kerk staan meer dan 3500 beelden van heiligen, dieren en monsters, zowel in de buitenmuren als op de vele torentjes. De gouden Madonna op de hoogste toren is 's avonds al van verre te zien. Raak voor een beetje geluk het been of de hand van Jezus aan, rechts van de ingang.

piazza del duomo 18, [www.duomomilano.it](http://www.duomomilano.it), +39(0)2-72023375, kerk dagelijks 8.00-19.00, crypte ma-vr 11.00-17.30, za 11.00-17.00, zo 13.30-15.30, entree € 2, metro 1, 3 duomo

#### DUOMO BEKLIMMEN - LEUK OM TE DOEN

Bij helder weer is het zeker de moeite waard de **Duomo** te beklimmen. Boven op de kerk heb je een weids uitzicht over de stad. Bovendien kun je de torentjes van dichtbij bekijken, met alle tierelantijnen en heiligenbeelden. Het is net een openluchtmuseum!

piazza del duomo 18, [www.duomomilano.it](http://www.duomomilano.it), +39(0)2-72023375, dagelijks 9.00-19.00, entree lift € 13, trap € 9, metro 1, 3 duomo

#### MUSEO DEL NOVECENTO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het **Museo del Novecento** toont kunstwerken uit de twintigste eeuw. Het is gevestigd in het Palazzo dell'Arengario in hartje Milaan. Hier kun je werken bewonderen van Italiaanse kunstenaars zoals Giacomo Balla, Umberto Boccioni en Carlo Carrà, maar ook van bekende buitenlandse kunstenaars zoals Mondriaan, Picasso en Matisse. Op de bovenste verdieping is het restaurant Giacomo all'Arengario met een fantastisch uitzicht op de Duomo en het plein.

via marconi 1, [www.museodelnovecento.org](http://www.museodelnovecento.org), +39(0)2-88444061, ma 14.30-19.30, di-wo & vr & zo 9.30-19.30, do & za 9.30-22.30, entree € 5, metro 1, 3 duomo

#### PALAZZO REALE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het **Palazzo Reale** dateert van 1778 en is door dezelfde architect gebouwd als het Teatro alla Scala: Giuseppe Piermarini. Hier bevindt zich ook het museum over de Duomo van Milaan. In het aangrenzende Palazzo della Permanente worden vaak tentoonstellingen gehouden van grote schilders als Van Gogh, Klimt en Picasso.

piazza del duomo 12, [www.palazzorealemilano.it](http://www.palazzorealemilano.it), +39(0)2-88445181, ma 14.30-19.30, di-wo & vr & zo 9.30-19.30, do & za 9.30-22.30, entree wisselend, metro 1, 3 duomo

#### CHIESA DI SAN GOTTARDO IN CORTE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Ten tijde van de bouw van de **Chiesa di San Gottardo in Corte** in 1330 stond deze gotische kerk geheel vrij. Het Palazzo Reale was destijds namelijk veel kleiner dan de huidige versie.

Met de uitbreiding ervan in 1700 is de kerk er bijna door opgeslokt. De toren (*campanile*) wordt als een van de mooiste van Milaan beschouwd. De klokken behoren tot de oudste van de stad. Bewonder in de kerk ook het beschadigde fresco uit 1360.

via francesco pecorari, +39(0)2-86464500, ma-vr 8.00-18.30, za 16.00-19.30, zo 8.30-13.30, entree gratis, metro 1, 3 duomo

#### CAMPARINO IN GALLERIA - ETEN & DRINKEN

Bijna een eeuw nadat Gaspare Campari hier zijn bar begon, is **Camparino in Galleria** opnieuw geopend, op de originele plek. Begin 20e eeuw werd het café regelmatig bezocht door beroemde componisten als Puccini en Verdi. Het is een leuke plek voor een aperitief, met een mooi uitzicht op de Duomo. Geniet aan de bar van een Campari Orange of Americano, met wat olijven en nootjes erbij. Je kunt hier ook terecht voor een kop koffie, al vanaf 's morgens vroeg.

galleria vittorio emanuele II, hoek piazza del duomo 21, [www.camparino.it](http://www.camparino.it), +39(0)2-86464435, di-zo 7.30-20.00, drankje € 4, metro 1, 3 duomo

#### GALLERIA VITTORIO EMANUELE II - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De chique passage **Galleria Vittorio Emanuele II** werd in 1867 geopend. De winkelgalerij heeft een 47 meter hoge glazen koepel. De vloer eronder is versierd met een mozaïek van het wapen van het Koninklijk Huis van Savoye: een wit kruis op een rood vlak. Hieromheen staan de symbolen van vier grote steden: Turijn, Rome, Florence en Milaan. Turijn wordt gesymboliseerd door een stier. Een rondje draaien op zijn ballen schijnt geluk te brengen.

piazza del duomo / piazza della scala, [www.galleria.com](http://www.galleria.com), altijd, metro 1, 3 duomo

#### PASTICCERIA MARCHESI - ETEN & DRINKEN

**Pasticceria Marchesi** is een van de bekendste banketbakers en cafés in Milaan. De eerste winkel werd in 1824 geopend. In de Galleria Vittorio Emanuele II is in 2016 hun nieuwste vestiging geopend, op de eerste verdieping boven de Prada-winkel. Er is een aparte ingang. Marchesi staat vooral bekend om de panettone, die vooral rond Kerstmis wordt gegeten, maar hier het gehele jaar verkrijgbaar is. Pas op: door de naam en de locatie betaal je hier wel de hoofdprijs.

galleria vittorio emanuele II, [www.pasticceriamarchesi.it](http://www.pasticceriamarchesi.it), +39(0)2-94181710, dagelijks 7.30-21.00, koffie met gebak aan tafel € 25, koffie aan bar € 1,50, metro 1, 3 duomo

#### HIGHLINE GALLERIA - LEUK OM TE DOEN

Op de in 2015 aangelegde **Highline Galleria** kun je de indrukwekkende architectuur van de Galleria Vittorio Emanuele II vanaf het dak bewonderen. Je loopt over een stalen frame op het dak. De door Giuseppe Mengoni ontworpen Galleria is een van de eyecatchers van Milaan, naast de Duomo. Bewonder de bogen van het dak van dichtbij en geniet van het mooie uitzicht over de stad.

via silvio pellico 2, [www.highlinegalleria.com](http://www.highlinegalleria.com), +39(0)2-4539 7656, dagelijks 10.00-21.00, entree € 12, metro 1, 3 duomo

# PRINT DEZE PDF EN MAAK JE EIGEN REISGIDS



## COLOFON

Deze gids is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor eventuele onjuistheden in de tekst is mo' media bv niet aansprakelijk. Eventuele op en/of aanmerkingen kun je richten aan: mo' media, postbus 359, 3000 AJ Rotterdam, info@momedia.

Freelance marketingconsultant Anja Siderius woont met man en kinderen in Milaan. Voor 100% Milaan doorkruiste ze de stad, op zoek naar de leukste en origineelste cafés, winkels en bezienswaardigheden.

Anja Siderius

Photography

Vincent van den

Hoogen,

Nancy Lee, Duncan de

Fey

foto's p. 150-151: Cavan

Images

LAATSTE UPDATE

2016-10-27 10:59:56

# time to momo

Let op, dit is een voorbeeld. De echte versie heeft meer pagina's en kun je natuurlijk wel goed lezen.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, of op enig andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

LOCAL

NAME

ANJA SIDERIUS

