



knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken

ROUTE | BRERA, PORTA NUOVA &
ISOLA



time to momo

Let op, dit is een voorbeeld. De echte versie heeft meer pagina's en kun je natuurlijk wel goed lezen.

- Obicà
- Il Cirmolo
- ASH
- Waarzeggers
- Giòsa
- Antichi Vizi
- Cavalli e Nastri
- Profumo
- Pinacoteca di Brera
- Accademia di Belle Arti di Brera / Orto Botanico
- Museo del Risorgimento
- Chiesa di San Marco
- N'Ombra de Vin
- Fashion Café
- Glamour in Rose
- Mieru
- Libero
- Basilica San Smpliciano
- Five to Nine
- Tra le Pagine
- Acquario Civico di Milano
- Moscatelli
- Custo
- Radetzky
- Buttero
- Chiesa di Santa Maria Incoronata
- Anteo spazioCinema
- Pacifico
- HighTech
- Eataty Smeraldo
- Porta Garibaldi
- Princi

ROUTE

Pinacoteca di Brera + Eataly Smeraldo + Bosco Verticale + N'Ombra de Vin + Porta Garibaldi

BRERA, PORTA NUOVA & ISOLA

OVER DE ROUTE

Dit is een wandeling van contrasten. Je loopt eerst door de rustige wijk Brera, met een bohemien karakter. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor voetgangers. Dwaal ook eens van de route af door de zijstraatjes in te gaan. Na de mooie straatjes met cultuur, leuke cafés en vele boetieks kom je via Piazza XXV Aprile aan in de nieuwe, dynamische wijken Porta Nuova en Isola.

DE WIJKEN

Wie andere delen van Milaan al heeft gezien, zal in de wijk Brera verbaasd staan over de mooie, smalle straatjes en oude huizen met prachtige balkons. De naam Brera is afgeleid van het Duitse woord *Braida*, dat verwijst naar een ruime, begroeide ruimte. De wijk is dus letterlijk op een begroeide open plek gebouwd. De vele binnentuinen herinneren nog aan die tijd. Brera is van oudsher dé kunstenaarswijk van Milaan. Door de toenemende populariteit van de wijk, met name onder yuppen, zijn de kunstenaars echter naar de wijk Navigli gevlucht. Maar Brera blijft bruisen, met name 's avonds en in het weekend, waar heel allerlei kraampjes worden opgezet. De wijk wordt ook wel "klein Parijs" genoemd, vanwege de bohemien sfeer. Een aantal straten in Brera is alleen voor voetgangers toegankelijk, waardoor het er zeer prettig wandelen is. Neem een kijkje in de kunst- en antiekwinkeltjes en de aparte maar dure kledingboetieks en tassenwinkels. Bij de vele cafés is het rond *aperitivo*-tijd erg druk, zowel binnen als buiten.

Corso Garibaldi is de winkelstraat die van Brera naar het drukke Piazza XXV Aprile en de oude stadspoort Porta Garibaldi loopt. Zo kom je in de wijken Porta Nuova en Isola.

De wijk Isola (eiland) ontleent zijn naam aan de voorheen geïsoleerde ligging aan de andere kant van het spoor. Isola was slecht toegankelijk vanuit de rest van Milaan. Dankzij de recente aanleg van de wijk Porta Nuova is Isola nu verbonden met de stad. Het is de meest innovatieve en dynamische buurt van Milaan geworden. De bevolking is jong en hip. In gebouwen als het Bosco Verticale wonen rijke Milanezen, maar verder wonen er vooral mensen van 25 tot 40 jaar. Deze wijken bieden toonaangevende architectuur, leuke eettentjes en creatieve winkels. In dit deel van de stad vind je ook de beroemde Corso Como met zijn dure boetieks en designwinkels. Hier zijn ook trendy discotheken, waar (inter)nationale vips van het bruisende nachtleven genieten.

WEINIG TIJD

time to momo

Let op, dit is een voorbeeld. De echte versie heeft meer pagina's en kun je natuurlijk wel goed lezen.

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.00 km)

nu op het verticale bos af . Ga daar rechtsaf en sluit af met een aperitivo .

Start bij metrostation Lanza en ga de Via Tivoli in. Rechts in Via Marcato kun je heerlijke mozzarella eten . Loop verder door Via Fiori Chiari, de ideale plek voor antiekiefhebbers . Je bevindt je nu in de oude kunstenaarswijk Brera. Loop vanaf Il Cirmolo 20 meter terug en neem links de straat Via Madonnina  naar het Piazza del Carmine . Vervolg de route rechts langs de kerk in Via del Carmine en ga rechtsaf Via Ciovasso in voor tassen . Rechts in Via dell'Orso kun je de curiosa van Antichi Vizi  bekijken. De route gaat daar naar links. Sla aan het eind linksaf Via Brera in om te shoppen  . Voor cultuur ga je naar het museum Pinacoteca  of slenter je door de Accademia di Belle Arti en de botanische tuin . Voor nog een museum ga je rechtsaf door Via Fiori Oscuri naar Via Borgonuovo . Vervolg de wandeling door de Via Brera. Aan het eind zie je rechts de San Marco . Bezoek de wijnbar  of het Fashion Café  en ga even shoppen bij Glamour in Rose . Neem de eerste straat links. Vervolgens kun je links in Via Solferino terecht voor sieraden . De route gaat naar rechts naar Libero . Loop iets terug en sla rechtsaf Via Ancona in. Na de kerk San Smpliciano  ga je rechts. Je loopt nu in Corso Garibaldi . Schiet even rechtsaf Via Palermo in voor bijzondere chocola  of ga daar links en weer links voor het Acquario . Loop vervolgens terug en vervolg je weg door Corso Garibaldi . Steek Via della Moscova over. Houd op Largo la Foppa rechts aan . Meng je tussen de yuppen bij Radetzky  en loop verder door Corso Garibaldi . Bij de kerk  ga je rechts Via Marsala in. Wil je naar de film, dan moet je links Via Milazzo in  anders vervolg je de route. Ga aan het eind rechts weer een stukje Via Solferino in en neem de eerste straat links (Via Moscova) voor ceviche . Ga links de Via San Marco in en volg die tot het eind. Steek de drukke weg over en ga de eerste straat links Viale Monte Grappa in naar het Piazza XXV Aprile     . Bekijk exclusieve boetieks in Corso Como en vergeet vooral nummer 10  niet. Ga schuin rechts omhoog door Via V. Capelli naar het Piazza Gae Aulenti. Steek het plein over en ga links via de Passeggiata L. Veronelli naar beneden. Je loopt

time to momo

Let op, dit is een voorbeeld. De echte versie heeft meer pagina's en kun je natuurlijk wel goed lezen.



time to momo

Let op, dit is een voorbeeld. De echte versie heeft meer pagina's en kun je natuurlijk wel goed lezen.



OBICÀ - ETEN & DRINKEN

Wie geen genoeg kan krijgen van de smaak van verse Italiaanse mozzarella, mag Obicà niet missen. Dit is een heuse mozzarellabar, waar je veel verschillende soorten mozzarella *di bufala* (buffelmozzarella) kunt proeven. 's Avonds tussen 17.00 en 20.00 uur is dit restaurant een *aperitivo*-bar. Je krijgt dan allerlei hapjes met mozzarella bij je cocktail. Op zaterdag en zondag kun je hier uitgebreid brunchen.

via mercato 28, www.obica.com, +39(0)2-86450568, zo-do 11.30-1.00, vr-za 11.30-2.00, aperitivo € 8, metro 2 lanza



IL CIRMOLO - SHOPPEN

Il Cirmolo is de grootste antiekwinkel van Brera. De zaak staat met name bekend om de houten meubels en is zo ruim opgezet, dat je lekker kunt rondkijken zonder bang te hoeven zijn dat je iets duurs omstoot. Leuk zijn de koperen gebaksvormpjes in verschillende maten. Helaas zijn de oude boeken die de boekenkast vullen niet te koop.

via fiori chiari 3, www.ilcirmoloantiquariato.it, +39(0)2-8052885, di-za 10.00-19.00, metro 2 lanza



ASH - SHOPPEN

Voor stoere Italiaanse laarsjes ben je bij ASH aan het goede adres. Hier vind je een ruim aanbod van schoenen en tassen die de laatste trends volgen, maar uniek zijn qua design. Het merk is erg populair bij Italianen en als je oplet op straat zie je vele Milanezen erop rondlopen. via madonnina 2, www.ashitalia.com, +39(0)2-72094198, ma 17.00-19.00, di-za 10.30-19.30, metro 1 cairolì



WAARZEGGERS - LEUK OM TE DOEN

Brera staat bekend om de vele waarzeggers. Vooral op zaterdag- en zondagmiddag zitten de zigeuners klaar om tegen een kleine vergoeding je hand te lezen of je toekomst te voorspellen met behulp van tarotkaarten. Ben je er nog wat huiverig voor, loop dan eerst een rondje om de reactie van anderen op bepaalde waarzeggers te peilen. De meeste zigeuners spreken Engels.

brera, met name tussen via fiori chiari en piazza del carmine, za-zo middag, afhankelijk van het weer, circa € 7, metro 1 cairolì, 2 lanza



GIÒSA - SHOPPEN

Bij Giòsa worden op ambachtelijke wijze tassen, jassen en andere accessoires van krokodillenleer gemaakt. Het is een waar schouwspel om de ambachtslieden aan het werk te zien. De rollen leer liggen er in vele kleuren uitgestald. Je kunt in de kelder alle modellen bewonderen, maar ook op aanvraag je unieke tas laten ontwerpen. Je betaalt hier de hoofdprijs, maar dan heb je ook een unieke tas zonder logo erop. Ze verkopen de modellen

namelijk ook door aan verschillende luxe merken.

via civovasso 6, www.giosamilano.com, +39(0)2-86997441, dagelijks 8.30-13.00 & 19.00-23.30, metro 1 cairoli, 2 lanza

ANTICHI VIZI - SHOPPEN

Bij **Antichi Vizi** handelt men in 'oude ondeugden'. Zo zijn er antieke pijpen van hout en ivoor te koop en curiositeiten als dieren op sterkwater. Daarnaast vind je er jachtartikelen – compleet met berenvel – en meubels, zoals bijvoorbeeld klokken en stoelen.

via dell'orso 12, www.antichivizi.com, +39(0)2-8056474, ma-za 10.30-13.00 & 15.00-18.30, metro 1 cairoli, 2 lanza

CAVALLI E NASTRI - SHOPPEN

Vintagewinkel **Cavalli e Nastri** verkoopt dameskleding en accessoires uit de periode jaren 30 tot heden. De winkel is geliefd bij Milanezen, omdat er vaak oude en nieuwe ontwerpen hangen van bekende designers als Dior en Chanel. Ben je op zoek naar een origineel retrokledingstuk of -sieraad, loop dan even binnen!

via brera 2, www.cavallienastri.com, +39(0)2-72000449, ma 15.30-19.30, di-za 10.30-19.30, zo 12.00-19.30, metro 1 cairoli, 2 lanza

PROFUMO - SHOPPEN

In Milaan zijn veel parfumeries te vinden met de bekende merken. Eigenaresse Nicoletta heeft in 1984 de deuren van Profumo geopend met de intentie alleen exclusieve parfums van door haar geselecteerde producenten te verkopen. Het was moeilijk om in de huidige tijd te concurreren, maar dan heb je wel een uniek luchtje.

via brera 6, www.profumomilano.com, +39(0)2-72023334, ma-za 10.00-19.00, metro 1 cairoli, 2 lanza

PINACOTECA DI BRERA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Pinacoteca di Brera herbergt meesterwerken uit de internationale kunstgeschiedenis. Het gebouw op zich is al een bezoek waard. In dit overvolle *palazzo* hangen schilderijen van grote Italiaanse kunstenaars vanaf de 14e eeuw, onder wie Rafaël, Bellini en Caravaggio. Ook kun je hier werken van Rubens en Rembrandt bekijken. Op de binnenplaats staan prachtige beelden.

via brera 28, www.brera.beniculturali.it, +39(0)2-722631, di-zo 8.30-19.15, soms do tot 22.15, entree € 10, metro 2 lanza

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE EIGEN REISGIDS



COLOFON

Deze gids is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor eventuele onjuistheden in de tekst is mo' media bv niet aansprakelijk. Eventuele op en/of aanmerkingen kun je richten aan: mo' media, postbus 359, 3000 AJ Rotterdam, info@momedia.

Freelance marketingconsultant Anja Siderius woont met man en kinderen in Milaan. Voor 100% Milaan doorkruiste ze de stad, op zoek naar de leukste en origineelste cafés, winkels en bezienswaardigheden.

NAME
Anja Siderius

Photography

Vincent van den

Hoogen,

Nancy Lee, Duncan de

Fey

foto p. 150-151: Cavan

Images

LAATSTE UPDATE

2016-10-27 10:59:56

time to momo

Let op, dit is een voorbeeld. De echte versie heeft meer pagina's en kun je natuurlijk wel goed lezen.

LOCAL

NAME
ANJA SIDERIUS

