



knip de  
stippellijn  
voorzichtig in,  
dan kun je de  
plattegrond er  
insteken

**ROUTE** NAVIGLI & TORTONA



## NAVIGLI & TORTONA

# time to momo

Let op, dit is een voorbeeld. De echte versie heeft meer pagina's en kun je natuurlijk wel goed lezen.

- Guendalina
- Betto
- Trattoria Toscana
- Parco delle Basiliche
- Basilica di Sant'Eustorgio
- California Bakery
- Panino Giusto
- Porta Ticinese
- Rinomata Gelateria
- Antiekmarkt
- Bazar del Naviglio Grande
- Mag Cafè
- Al Pont de Ferr
- Fiera di Sinigaglia
- Ecliss
- Centro dell'Incisione
- Asso di Fiori
- Anema e Cozze
- Vicolo dei Lavandai
- El Brellin
- Matteo Laganà
- Salvatore + Marie
- Seven
- Fullspot
- O Twist and taste
- Emme8
- Morna
- God Save the Food
- Mudec
- Cinema Mexico
- Al Fresco
- La Tradizionale

# ROUTE

---

## NAVIGLI & TORTONA

### OVER DE ROUTE

De wandeling begint in de Corso di Porta Ticinese aan de rand van de wijk Navigli en is goed te combineren met route 4. Je komt langs oude waterwegen waarlangs veel terrasjes zijn. De route eindigt in de voormalige arbeiders- en fabriekswijk Tortona, die nu sterk in opkomst is. Typend voor deze wandeling zijn: kunstenaars, een 15e-eeuwse wasstraat, omgebouwde fabriekspanden, antiek en een goede *aperitivo*.

### DE WIJKEN

Navigli is een van de gezelligste wijken van Milaan. Je wandelt er langs het oude stelsel van waterwegen (*navigli*) uit de 13e eeuw. Het kanalenstelsel, waar Leonardo da Vinci nog zijn medewerking aan heeft verleend, werd onder meer gebruikt om marmer voor de bouw van de Duomo aan te voeren. Toen steeds meer vervoer over de weg ging, waren de kanalen niet meer nodig. Rond 1900 werden ze gedempt. Sinds 2008 stroomt door twee kanalen weer water.

Nu Brera steeds meer uitgroeit tot een dure yuppenwijk, heemt Navigli het artistieke karakter van die wijk over. Veel antiekhandelaren, schilders en enkele kunstenaarscafé's zijn inmiddels vanuit Brera hiernaartoe verhuisd. Als antiekliefhebber kun je in Navigli dan ook echt je hart ophalen. Bezoek de vele antiekwinkels of ga naar de grote antiekmarkt die elke laatste zondag van de maand gehouden wordt. Als je mazzel hebt, kun je in enkele galeries de kunstenaar zelfs aan het werk zien. Probeer zeker even een blik te werpen op een van de vele, middeleeuws aandoende binnentuintjes.

Overdag is het druk, met mensen die shoppen of gaan lunchen in een restaurant aan het water. En het blijft hier tot in de late uurtjes gezellig, want je kunt er ook wat drinken, muziek luisteren of een ijsje eten.

Het bruggetje over het spoor bij station Porta Genova brengt je van Navigli naar de voormalige arbeidersbuurt Tortona, vol oude fabriekspanden en pakhuizen. De buurt is niet echt heel mooi – hij doet eerder wat armoedig aan – maar rondom Via Tortona is het eind jaren 80 helemaal opgeknapt. Leegstaande fabrieken zijn omgebouwd tot scholen, laboratoria, showrooms, kantoren en woonhuizen. Inmiddels is het een gewilde woonbuurt en de huizenprijzen stijgen dan ook in sneltreinvaart. Er zijn tal van lofts, die zeer populair zijn bij de rijke Milanezen. Overal in Milaan kom je fotomodellen tegen, maar nergens zie je er zoveel als in Tortona. In deze wijk zijn de hoofdkantoren van veel designers gevestigd. Ook vind je er boetieks van ontwerpers en worden er steeds meer trendy winkels en hippe cafés geopend.

WEINIG TIJD

Ecliss + Vicolo dei Lavandai + Mudec + Antiekmarkt + El Brellin

# time to momo

Let op, dit is een voorbeeld. De echte versie heeft meer pagina's en kun je natuurlijk wel goed lezen.

## ROUTEBESCHRIJVING (ca. 5.60 km)



Begin de wandeling in Corso di Porta Ticinese    en ga even naar links Via Vetere in voor een picknick in het Parco delle Basiliche . Wandel terug naar de winkelstraat en loop deze uit in de richting van het Piazza XXIV Maggio. Onderweg kom je langs het Piazza Sant'Eustorgio met een basiliek  en een Amerikaanse bakkerij . Loop bij het Piazza XXIV Maggio even naar rechts voor een panino  of steek meteen het plein over naar de stadspoort Porta Ticinese . Loop rechts langs de groentemarkt. Vervolg je route rechtdoor naar het kanaal. Loop door en stop op de hoek van Ripa di Porta Ticinese voor een lekker ijsje . Volg Ripa di Porta Ticinese langs het kanaal. Hier kun je elke laatste zondag van de maand over de antiekmarkt  slenteren. Wandel verder langs de vele winkeltjes . Houd even pauze bij Mag Café  of lunch bij Al Pont de Ferr . Verderop kun je op zaterdag naar de vlooiemarkt . Ga na Ecliss  rechts de brug over en loop aan de andere kant van het kanaal terug  . Bekijk het oude wasstraatje   en loop door naar het atelier van Matteo Laganà . Loop daarna een stukje terug en ga rechtsaf Via Corsicolini. Aan het eind sla je linksaf de winkelstraat Via Vigevano in . Wandel rechts door Via Alessandria naar Corso Colombo  en ga daar naar links. Loop door tot je bij station Porta Genova komt. Ga voor het station het bruggetje over dat je aan de andere kant van het spoor brengt. Je bent nu in Via Tortona. Ga links  . In deze straat bevinden zich veel castingbureaus en je ziet veel modellen lopen, met hun portfolio onder de arm. Volg via Tortona en stop onderweg voor hippe tassen  een spelletje jeu de boules  of een lunch . Loop helemaal door naar het Mudec museum  en ga daar rechtsaf Via Stendhal in. Ga weer rechts bij Via Savona om een filmpje te pakken . Vervolg je weg door Via Savona naar een stijlvol Italiaans restaurant met een mooi terras . Als je zin hebt in een lekker stuk pizza, wandel je even links Via Bergognone in . De route gaat verder door Via Savona. Ga links bij Via Montevideo  waar je in het park een duik in het zwembad  kunt nemen. Besluit de wandeling links om de hoek met een proeverij van Italiaanse kazen bij La Baita del Formaggio .

# time to momo

Let op, dit is een voorbeeld. De echte versie heeft meer pagina's en kun je natuurlijk wel goed lezen.

#### GUENDALINA - SHOPPEN

Guendalina is een hippe kledingboetiek voor vrouwen. Ze verkopen verschillende merken, zoals bijvoorbeeld Darling en Traffic People. Je kunt hier aparte jurkjes, rokken en tops scoren. Achterin hangen vaak afgeprijsde artikelen. Daar kun je goede deals vinden.  
corso di porta ticinese 65, +39(0)2-58113545, zo-wo 10.30-14.00 & 15.00-19.30, do-za 10.30-19.30, tram 3 colonne di san lorenzo

#### BETTO - ETEN & DRINKEN

Ga voor een goede kop koffie met wat lekkers naar de Siciliaanse koffiebar Betto. Het is hier vooral 's ochtends en tijdens de lunch gezellig druk. In de warmere maanden moet je hier ook zeker de *granita* (verse citroensorbet) proberen. De citroenen komen natuurlijk uit Sicilië.  
corso di porta ticinese 58, www.bettofood.com, +39(0)2-39810898, di-zo 7.30-1.30, koffie aan de bar € 1, tram 3 colonne di san lorenzo

#### TRATTORIA TOSCANA - ETEN & DRINKEN

Trattoria Toscana is een van de weinige restaurants in Milaan waar je het hele jaar door in de binnentuin kunt eten. In de winter is deze namelijk overdekt. Laat je niet afschrikken door de ongezellige voorzaal, maar loop door naar achteren. In de fraaie tuin, met een meer dan honderd jaar oude boom in het midden, kun je borrelen en genieten van de Toscaanse keuken. Voor de *aperitivo* is Trattoria Toscana een aanrader, als restaurant is het vrij prijzig.  
corso di porta ticinese 58, www.trattoriatoscana.net, +39(0)2-99401274, dagelijks 19.00-2.00, cocktail € 7, diner € 22, metro 2 sant'ambrogio, tram 3 colonne di san lorenzo

#### PARCO DELLE BASILICHE - LEUK OM TE DOEN

Parco delle Basiliche is zo klein dat het nauwelijks een park genoemd mag worden, het is eerder een grote tuin. Maar je kunt er op een bankje genieten van een prachtig uitzicht op de basilieken aan weerszijden van het park: San Lorenzo Maggiore en Sant'Eustorgio.  
via santa croce / via vetere / via molino delle armi, altijd open, tram 3 colonne di san lorenzo

#### BASILICA DI SANT'EUSTORGIO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Basilica di Sant'Eustorgio, die in de 4e eeuw in opdracht van de gelijknamige bisschop werd gebouwd, heeft de grootste klokkentoren van Milaan. Na de verwoesting door Barbarossa in 1190 werd de basiliek herbouwd. In 1306 kreeg de toren als eerste in Italië een echt uurwerk.  
piazza sant'eustorgio 1, www.santeustorgio.it, +39(0)2-86623321, dagelijks 7.30-12.00 & 15.30-18.30, entree € 5, tram 3 s.eustorgio

#### CALIFORNIA BAKERY - ETEN & DRINKEN

California Bakery zit op verschillende plekken in Milaan en is erg populair bij de Milanezen. Je kunt er terecht voor een goede kop koffie met een lekker stuk gebak. Amerikaanse maat! Ook voor een lichte lunch of een diner zit je hier goed. Deze vestiging heeft een gezellig terras waar je uitkijkt op het Piazza Sant'Eustorgio. Het is leuk om hier 's ochtends te ontbijten, voor je aan de wandel gaat. In het weekend kun je er brunchen.  
piazza sant'eustorgio 4, www.californiabakery.it, +39(0)2-39811750, dagelijks 8.00-0.00, koffie met croissant € 3,50, tram 3 xxiv maggio

#### PANINO GIUSTO - ETEN & DRINKEN

Panino Giusto biedt behalve een gezellige sfeer ook een ruim aanbod aan *panini*. Naast de klassieke broodjes, zoals de *panino mozzarella*, kun je hier bijvoorbeeld kiezen voor een broodje geitenkaas met artisjoksaus. Bestel je een kopje thee, dan krijg je er een verpakt ijsje bij.  
piazza xxiv maggio 4, www.paninogiusto.it, +39(0)2-58103461, zo-do 12.00-1.00, vr-za 12.00-2.00, panino € 8,50, tram 3 piazza xxiv maggio

#### PORTA TICINESE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Porta Ticinese was een van de belangrijkste poorten van Milaan, vanwege de strategische ligging bij de kanalen van Naviglio. Elke keer als er een nieuwe bisschop van Milaan is gekozen, doet hij door deze poort zijn intrede in de stad.  
piazza xxiv maggio, tram 3, 9 xxiv maggio

#### RINOMATA GELATERIA - ETEN & DRINKEN

Bij Rinomata Gelateria hebben ze zelfgemaakt ijs. Deze ijssalon bestaat al sinds de jaren 50 en staat bekend om het ijs met de smaak *marron glacé* (gekonfijte kastanje). 's Avonds staan de Milanezen hier in de rij voor een ijsje of een warme crêpe met Nutella.  
ripa di porta ticinese 1 (hoek viale gorizia), +39(0)2-58113877, dagelijks 13.00-1.00 ('s winters op ma gesloten), ijsje € 2, crêpe € 2,50, metro 2 porta genova fs, tram 3, 9 xxiv maggio

# PRINT DEZE PDF EN MAAK JE EIGEN REISGIDS



## COLOFON

Deze gids is met de grootst  
mogelijke zorg samengesteld. Voor  
eventuele onjuistheden in de tekst is  
mo' media bv niet aansprakelijk.  
Eventuele op en/of aanmerkingen  
kun je richten aan: mo' media,  
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,  
info@momedia.

Freelance marketingconsultant Anja Siderius woont met man en kinderen in Milaan.  
Voor 100% Milaan doorkruiste ze de stad, op zoek naar de leukste en origineelste  
cafés, winkels en bezienswaardigheden.

Anja Siderius

Photography

Vincent van den

Hoogen,

Nancy Lee, Duncan de

Fey

foto's p. 150-151: Cavan

Images

LAATSTE UPDATE

2016-10-27 10:59:56

# time to momo

Let op, dit is een voorbeeld. De echte versie heeft meer pagina's en kun je natuurlijk wel goed lezen.

Alle rechten voorbehouden. Niets van  
deze uitgave mag worden  
verveelvoudigd, opgeslagen in een  
geautomatiseerd gegevensbestand  
en/of openbaar gemaakt in enige  
vorm of op enige wijze, hetzij  
elektronisch, mechanisch, of op enig  
andere manier zonder voorafgaande  
schriftelijke toestemming van de  
uitgever.

LOCAL

NAME

ANJA SIDERIUS

