



knip de
stippelij
voorzicht
dan kun j
plattegr
insteken

ROUTE | **PAGANO & ARCO DELLA PACE**



time to momo

Let op, dit is een voorbeeld. De echte versie heeft meer pagina's en kun je natuurlijk wel goed lezen.

- Ronchi
- Gelateria Marghera
- Akkademia
- Casa Lucia
- Orea Malia Milano
- La Fungheria
- Spontini
- Casa Verdi
- Mercato Comunale
- Alla Fattoria Belfiore
- Belfiore
- Gioielli Fazio
- Vergelio
- Colonial Cafè
- Cenacolo Vinciano
- La Vigna di Leonardo
- Bar Magenta
- Labitino Easy Chic
- Ercolessi
- Palazzo Litta
- Museo Archeologico
- Chiesa di San Maurizio
- E. Marinella
- Palazzo Mezzanotte
- Nadine
- Panini-kraampje
- Castello Sforzesco
- Parco Sempione
- Arena Civica
- Torre Bianca
- Just Cavalli
- La Triennale di Milano

ROUTE

PAGANO & ARCO DELLA PACE

OVER DE ROUTE

Deze wandeling biedt je eindeloos shoppen, genieten van cultuur en relaxen in het park. Je komt langs belangrijke bezienswaardigheden en de oude, statige gebouwen van de wijk Pagano. De adresjes liggen vaak in een groepje bij elkaar langs de route. Je kunt eventueel af en toe een stukje met het openbaar vervoer reizen, als de wandeling te lang voelt.

DE WIJKEN

De Via Marghera in de wijk Pagano is van oudsher een bekende straat. Niet omdat hij zo bijzonder mooi is, maar omdat hier vroeger de beste bakker, slager én ijssalon van de stad zaten. Tegenwoordig bestaat alleen de ijssalon nog, en uit alle delen van de stad komt men hiernaartoe. In de straten eromheen kun je losgaan tijdens de *aperitivo* en ook om een hapje te eten is er keus te over.

Heb je geen zin om in de drukke buurt de Diamonte winkelen? Dan is de Corso Vercelli een uitstekend alternatief. Hier vind je van alles: grote winkelketens, maar ook dure schoenzaken, exclusieve boetieks én leuke adresjes voor een cocktail.

In Via Meravigli en Corso Magenta met hun aangrenzende kleine straatjes ontloopt je alle drukte van de shoppende mensen. Zeker 's avonds is het hier opvallend rustig. Deze wijk, ten westen van het centrum, is van oudsher een van de meest gewilde en duurste wijken van Milaan. Er zijn veel kleine cafés, antiekwinkeltjes en dure kledingboetieks. Vergeet niet om af en toe naar de mooie gevels te kijken. De buurt staat bekend om de schitterende oude gebouwen en verborgen tuinen. Dus wanneer je ergens een poort open ziet staan, neem dan zeker een kijkje in de binnentuin. Corso Magenta dateert uit de 3e eeuw na Christus. Niet voor niets staat het Archeologisch Museum in deze straat.

Shoppen en een duur terrasje pikken doe je in de Via Dante. Deze brede winkelstraat heeft naast de vele winkels ook een groot aanbod aan overdekte terrassen. Deze zijn in de winter verwarmd, waardoor je er nagenoeg het hele jaar door mensen kunt kijken. Aan het einde van de straat verrijst het enorme Castello Sforzesco. Dit imposante kasteel is een van de belangrijkste referentiepunten van Milaan. Met name de fontein is een populaire plek om even uit te rusten en een ijsje of broodje te eten. Het kasteel geeft door de Porta del Parco toegang tot het Parco Sempione, een van de weinige mooie, grote parken in de stad. In het park vind je behalve natuur ook cafés en kunst. Aan de andere kant van het park ligt de Arco della Pace, een prachtige triomfboog.

WEINIG TIJD

Cenacolo Vinciano + La Vigna di Leonardo + Castello Sforzesco + Triennale + Mercato Comunale

time to momo

Let op, dit is een voorbeeld. De echte versie heeft meer pagina's en kun je natuurlijk wel goed lezen.

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 6.50 km)



Start bij metrostation De Angeli. Ga Via Luigi Sacco in voor een ontbijt bij Ronchi . Loop een stukje terug en ga rechtsaf Via Marghera in voor het lekkerste ijs . Ga linksaf bij Via C. Ravizza om een *aperitivo* of een plekje voor het diner te reserveren . Loop terug en bezoek op de hoek de kapper . Ga dan linksaf weer de Via Marghera in . Als je het huis van Verdi wilt bezoeken, ga je aan het eind linksaf en bij het verkeersplein weer links. Om de wandeling te vervolgen, loop je langs de overdekte markt naar Via Belfiore . Je komt uit bij de winkelstraat Corso Vercelli, ga daar links. Aan het eind van Corso Vercelli zit links op de hoek schoenzaak Vergelio . Steek Piazzale F. Baracca over en loop de rustige Corso Magenta in . Je komt langs de kerk en het klooster van Santa Maria delle Grazie met het beroemde fresco van Da Vinci . Bekijk daar tegenover de wijngaarden van Leonardo Da Vinci en het Atellani-huis . Blijf Corso Magenta volgen. Rechts op de hoek met Via G. Carducci zit Bar Magenta . Loop verder door Corso Magenta om te shoppen en cultuur te snuiven . Vergeet daarbij niet naar alle prachtige gevels en gebouwen in deze straat te kijken! Corso Magenta gaat over in Via Meravigli, loop daar schuin naar rechts de Via Santa Maria alla Porta in. Je komt langs het stropdassenmerk van Italië . Volg daar Via Santa Maria Fulcorina en ga iets verderop links naar Piazza degli Affari. Wandel links langs het standbeeld met de bekende middelvinger en het beursgebouw Palazzo Mezzanotte . Ga dan rechts door Via delle Orsole terug naar Via Meravigli en loop deze naar rechts uit. Ga dan linksaf door de gezellige Via Dante in de richting van het kasteel. Links van de fontein kun je een broodje eten . Loop om de fontein heen en ga de kasteelpoort door . Bewonder het kasteel en verlaat het aan de andere kant weer. Je bent nu in het Parco Sempione met al zijn monumenten en cafés . Verlaat het park bij de Arco della Pace waar je de wandeling kunt afsluiten met een lekkere *aperitivo* bij Living .

time to momo

Let op, dit is een voorbeeld. De echte versie heeft meer pagina's en kun je natuurlijk wel goed lezen.

RONCHI - ETEN & DRINKEN

Met een *brioche* (croissant) en een kop goede Italiaanse koffie begin je de dag zoals de meeste Italianen. De mensen uit de buurt De Angeli ontbijten bij *pasticcera Ronchi*. Daarom is het daar al vroeg gezellig druk. Behalve ontbijten kun je er voor de lunch ook heerlijke *panini* (warme en koude broodjes) eten.

via luigi sacco 5, +39(0)2-462166, dagelijks 7.00-20.30, koffie met brioche € 2,20, metro 1 de angeli

GELATERIA MARGHERA - ETEN & DRINKEN

Voor een ijsje van de beroemdste ijssalon van Milaan moet je wel geduld hebben. Vooral 's avonds is het erg druk bij *Gelateria Marghera*. Ze hebben er vele smaken. Proef in het seizoen het vijgenijs of anders *fior di latte*. Dat is ijs op zijn puurst, gemaakt van gezoete room, zonder toevoegingen. Regelmatig zie je hier mensen met bakken van een halve liter ijs de deur uit lopen. Dat is een leuk alternatief voor een bos bloemen of een fles wijn, als je bij iemand te eten bent uitgenodigd.

via marghera 33, +39(0)2-468641, dagelijks 10.00-0.00, ijsje € 2,50, metro 1 wagner, de angeli

AKKADEMIA - ETEN & DRINKEN

Bij bruin café *Akkademia* is het altijd gezellig druk. Je kunt hier kiezen uit een ruim aanbod van verschillende bieren en je mengen tussen de buurtbewoners van De Angeli. Tijdens het *aperitivo* (ook wel happy hour) krijg je bij je drankje heerlijke hapjes die uitgesteld staan op de bar. Er is zoveel keus, dat je vaak niet meer hoeft te dineren.

via carlo ravizza 1, www.akkademia.pub.it, +39(0)2-39401555, ma-vr 12.00-15.00 & 18.00-2.00, za-zo 18.00-2.00, aperitivo € 8, metro 1 de angeli, wagner

CASA LUCIA - ETEN & DRINKEN

Restaurant *Casa Lucia* dankt zijn naam aan de kokkin Lucia, de vrouw van een van de eerste eigenaren, die in de jaren 60 het restaurant populair heeft gemaakt. Je kunt hier traditioneel Italiaans eten en de *tagliate* (gerechten met dungseden vlees) zijn een must. Aanrader is de *tagliata di manzo al rosmarino e pepe nero* (rundvlees met rozemarijn en zwarte peper). Het restaurant is tot 1 uur 's nachts open, dus ook na een theatervoorstelling is dit een goede keuze.

via carlo ravizza 2, www.ristorantecasalucia.it, +39(0)2-4986691, dagelijks 12.00-14.45 & 19.00-1.00, € 16, metro 1 de angeli, wagner

OREA MALIA MILANO - LEUK OM TE DOEN

Bij de kapperszaak *Orea Malia Milano* kijk je letterlijk je ogen uit. Wil je een alternatieve look of juist iets klassieks? Het kan hier allemaal. Kijk maar naar de klanten in de zaak. In de ruime salon hangt kunst die je kunt kopen. Eigenaar Marco spreekt goed Engels. Hij en zijn team zijn

ook de haarstylisten van alle kandidaten van het tv-programma *X-factor* in Italië.
via marghera 18 (int), www.oreamalia.it, +39(0)2-4694976, di 9.30-20.30, wo & vr 9.30-19.30, do 11.00-22.00, za 9.00-19.00, knippen en stylen € 40, metro 1 de angeli, wagner

LA FUNGHERIA - SHOPPEN

Je ruikt de paddenstoelen meteen als je *La Fungheria* binnenloopt. Je kunt er alle soorten Italiaanse paddenstoelen kopen, gedroogd of op olie. Daarnaast hebben ze truffelproducten als boter en sauzen. Leuk als souvenir en als presentje, want ze hebben erg mooie cadeauverpakkingen.

via marghera 14, www.lafungheria.com, +39(0)2-4390089, ma-za 9.30-13.30 & 15.30-19.30, metro 1 wagner

SPONTINI - ETEN & DRINKEN

Er is geen Milanees die de pizza *al trancio* (pizzapunt) van *Spontini* niet kent. Ze hebben één soort pizza, de klassieke *margherita* (eventueel met ansjovis). Aangezien ze in 1953 oorspronkelijk als afhaalrestaurant zijn begonnen, is het behelpen in de kleine ruimte, maar dat vergeet je snel wanneer je in de dikke, zachte pizzabodem bijt.

via marghera 3, www.pizzeriaspontini.it, +39(0)2-43514223, ma-vr 11.45-14.30 & 19.00-0.00, za 11.45-15.00 & 18.00-0.00, zo 11.45-14.30 & 18.00-23.00, € 5, metro 1 wagner

CASA VERDI - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De componist Giuseppe Verdi heeft altijd gezegd dat de bouw van zijn huis in Milaan zijn levensverklaring was. Zijn idyllicke stadshuis zou dienen voor personen die hun leven aan muziek hebben gewijd. Een bezoek aan *Casa Verdi* is een unieke ervaring. Je duikt in het leven van Verdi en ontdekt de vele verhalen van de mensen die in het huis hebben gewoond. De graftombes van Verdi en zijn tweede vrouw zijn hier ook te bezichtigen.

piazza michelangelo buonarroti 29, www.casaverdi.org, +39(0)2-4996009, graftombes dagelijks 8.30-18.00, museum alleen via groepsreservering, entree gratis, metro 1 buonarroti

MERCATO COMUNALE - LEUK OM TE DOEN

Voor verse groenten en fruit gaan de Milanezen naar de *Mercato Comunale*. Deze permanente bazaar heeft ook een bakkerij en een aantal slaggers. Het lijkt er niet echt schoon, maar de kwaliteit is uitstekend, ook van het vlees. Het is er altijd druk. Aanschouw hier het dagelijks leven van de locals.

piazza riccardo wagner 4, ma 8.00-13.30, di-za 8.00-13.30 & 16.00-19.30, metro 1 wagner

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE EIGEN REISGIDS



COLOFON

Deze gids is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor eventuele onjuistheden in de tekst is mo' media bv niet aansprakelijk. Eventuele op en/of aanmerkingen kun je richten aan: mo' media, postbus 359, 3000 AJ Rotterdam, info@momedia.

Freelance marketingconsultant Anja Siderius woont met man en kinderen in Milaan. Voor 100% Milaan doorkruiste ze de stad, op zoek naar de leukste en origineelste cafés, winkels en bezienswaardigheden.

Anja Siderius

Photography

Vincent van den

Hoogen,

Nancy Lee, Duncan de

Fey

foto's p. 150-151: Cavan

Images

LAATSTE UPDATE

2016-10-27 10:59:56

time to momo

Let op, dit is een voorbeeld. De echte versie heeft meer pagina's en kun je natuurlijk wel goed lezen.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, of op enig andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

LOCAL

NAME

ANJA SIDERIUS

