



knip de
stippelij
voorzichti
dan kun je
de plattegr
er insteken

ROUTE PORTA ROMANA & PORTA VITTORIA



time to momo

Let op, dit is een voorbeeld. De echte versie heeft meer pagina's en kun je natuurlijk wel goed lezen.

- Globe
- Coin
- Ricordi & Balocchi
- Ernst Knam
- La Casa de Pepa
- Mom Café
- MUBA
- Palazzo di Giustizia
- Chiesa di Santa Maria della Passione
- Valextra outlet
- Bottigliera da Pino
- Luxury Living
- The Brian&Barry Building
- Chiesa di San Bernardino alle Ossa
- Chiesa di Sant'Antonio Abate
- Ca' Grande
- Torre Velasca
- Love it Real Italian Food
- Basilica San Nazaro Maggiore
- Skylab
- Alberto Bressan
- Rossi & Rossi
- I Pesciolini
- Primigi Store
- Crocetta
- Palo Alto Café
- Gli Orti del Belvedere
- La Bettola di Piero
- Gelateria Porta Romana
- L'Arte Mia Nail Salon
- Porta Romana
- QC Termemilano

ROUTE

PORTA ROMANA & PORTA VITTORIA

OVER DE ROUTE

Deze wandeling is iets langer dan de andere, maar je kunt die afsluiten met een voetmassage of volledige spabehandeling in de Terme Milano. Als je je liever niet tussen de toeristen mengt, is deze route een goede keuze. Je loopt hier door de zuidoostelijke woonwijken van Milaan, met mooie oude gebouwen. Onderweg kom je veel plekken tegen voor een goede *aperitivo*.

DE WIJKEN

De wijk ten zuiden van het centrum wordt door toeristen vaak overgeslagen, omdat er niet veel bekende bezienswaardigheden te vinden zijn. Er staan echter kerken en mooie gebouwen genoeg. Vroeger was in deze wijk het grootste ziekenhuis van Milaan, het Ca' Grande, waar druk omheen werd gebouwd. Met het verdwijnen van het ziekenhuis is de rust weergekeerd. In de oude straatjes hangt nu een knusse en – voor zover mogelijk in Milaan – ontspannen sfeer.

In de lange winkelstraat Corso di Porta Romana is het zowel overdag als 's avonds gezellig druk. Er zijn veel winkels en terrasjes. Het Corso di Porta Vittoria is een rustige straat. Het Piazza Medaglia d'Oro, waar de oude stadspoort Porta Romana staat, waaraan deze wijk zijn naam dankt. Op het verkeer na was dit tot een aantal jaar geleden een rustige woonwijk. Nu wordt het ene na het andere café en restaurant geopend. Er zijn er al meer dan zeventig!

De Viale Monte Nero loopt als een rode draad van de Porta Romana naar de Porta Vittoria, waar alleen de tolhuisjes nog van over zijn. Vroeger kon je deze straat beter mijden vanwege de vele zwervers. Nu die allemaal verdwenen zijn, wordt hier overdag druk gewinkeld en komen de Milanezen hier 's avonds graag naartoe voor een *aperitivo* of om een hapje te eten.

Het Piazza Cinque Giornate (vijf dagen) en de Corso di Porta Vittoria (overwinning) danken hun naam aan de vijf dagen durende revolutie van 1848. De Milanezen kwamen toen in opstand tegen de Oostenrijkse overheersers van hun stad. Zo roerig als het toen was, is het nu nog steeds op het Piazza Cinque Giornate, maar dan vanwege het drukke verkeer. Pas op bij de dubbele trambaan! Aan weerszijden van de Corso di Porta Vittoria vind je veel winkeltjes. In de richting van het centrum worden de zijstraatjes weer wat rustiger en karakteristieker. Je ziet veel mooie, oude gebouwen in deze wijk, waar veelal de oudere, rijke Milanezen wonen.

WEINIG TIJD

The Brian&Barry Building + Ca' Grande + Chiesa di San Bernardino alle Ossa + QC
Termemilano + MUBA

time to momo

Let op, dit is een voorbeeld. De echte versie heeft meer pagina's en kun je natuurlijk wel goed lezen.

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.40 km)



Begin je wandeling op Piazza Cinque Giornate met een kop koffie en geniet van het schitterende uitzicht over de stad vanuit warenhuis Coin  . Als je van antiek speelgoed houdt, neem je in de Corso di Porta Vittoria het eerste straatje rechts . Loop terug naar Coin en steek rechts het plein over. Ga dan rechts de Viale Monte Nero in, vervolg de route door Via Regina Margherita en ga even linksaf Via Augusto Anfossi in, voor wat lekkers  en kinderkleding . Loop terug en vervolg je route links door Viale Monte Nero. Reserveer je *aperitivo* bij Mom  en ga daar rechts. Steek de Viale Regina Margherita over en loop rechts naar Rotonda della Besana . Ga linksaf Via Enrico Besana in. Aan het eind neem je rechts Via Podgora naar Corso di Porta Vittoria. Wandel in de winkelstraat naar links voor het Palazzo di Giustizia . Loop terug en sla linksaf de Via Manlio e Gioacchino Savaré in. Ga aan het eind links en meteen rechts naar de Santa Maria della Passione . Wandel door Via Passione naar de Via di Modrone en loop deze links uit naar het plein Largo Augusto, bekend om de vele demonstraties. Neem een kijkje in de leuke winkels en eetgelegenheden in de zijstraatjes rechts    . Vervolg daarna je weg door Via M. Cavallotti. Ga links bij Corso Europa en steek over naar de Witte Loek . Loop de Piazza Santa Stefano over en ga links bij Via Larga. Neem vervolgens weer links de Via Sant'Antonio  naar het Ca' Grande . Wandel door het parkje en ga rechtsaf Via Pantano in. Loop onder het gebouw door naar de Torre Velasca . Neem vervolgens links de gezellig drukke Corso di Porta Romana . Wandel deze straat door    . Steek de Via F. Sforza over en blijf de Corso di Porta Romana volgen voor verse vis , goede kinderschoenen  en broodjes . Voorbij de volgende kruising zit een café . Je kunt even links Via Orti in wandelen om voor 's avonds te reserveren  , maar vervolg daarna de route door Corso di Porta Romana  , totdat je bij een groot plein komt. Steek het plein met de oude stadspoort rechts over  . Ga dan links en neem rechts de Via Ludovico Muratori, waar het populaire restaurant Giulio, Pane e Ojo  zit. Ga links Via G. Vasari in en neem de eerste straat weer links. Eindig de wandeling met een *aperitivo* bij Swami Café .

time to momo

Let op, dit is een voorbeeld. De echte versie heeft meer pagina's en kun je natuurlijk wel goed lezen.

GLOBE - ETEN & DRINKEN

Op de bovenste verdieping van warenhuis Coin heb je in restaurant **Globe** een schitterend uitzicht over de stad. Het is tevens een cocktail- en wijnbar. Je kunt hier uitgebreid lunchen. Voor het diner staan er naast typisch Italiaanse maaltijden ook bijzondere internationale gerechten als kangoeroebiefstuk op het menu. Op sommige avonden wordt de dj naar huis gestuurd en speelt er een bandje of is er een cabaretvoorstelling.

piazza cinque giornate 1, www.globeinmilano.it, +39(0)2-55181969, ma 11.30-22.00, di-za 11.30-2.00, zo 12.00-1.00, aperitivo: drankje met hapjes € 10, tram 9, 12 piazza cinque giornate

COIN - SHOPPEN

In het zeven verdiepingen tellende warenhuis **Coin** kun je heerlijk shoppen. Ze verkopen de betere merken kleding, schoenen, parfums, accessoires en huishoudelijke artikelen. In deze vestiging zit ook een kleine Eataly, dé hype van Italië: slowfood van nationale producten die direct van de producent worden afgenomen.

piazza cinque giornate 1a, www.coin.it, +39(0)2-55192083, zo-vr 10.00-20.00, za 10.00-20.30, tram 9, 12 piazza cinque giornate

RICORDI & BALOCCHI - SHOPPEN

Je kunt de neiging krijgen je ogen meer te slaan, wanneer je door de antieke poppenogen wordt aangestaard, maar doe dat vooral niet! Bij **Ricordi & Balocchi** wordt prachtig oud en antiek speelgoed verkocht. Je vindt hier bijvoorbeeld collector's items als oude blikken auto's en bromtollen uit de jaren 30. Alles is in perfecte staat. In het zijkamertje zit een heus poppenziekenhuis.

via gaetano donizzetti 2, www.ricordiebalocchi.com, +39(0)2-5511786, ma-vr 10.00-13.00 & 15.30-19.30, za op afspraak, tram 12 piazza cinque giornate

ERNST KNAM - SHOPPEN

Ernst Knam wordt de meester in zoetigheden genoemd. Hij is veelvoudig prijswinnaar op zijn vakgebied. In zijn winkel vind je geen gewone gebakjes, maar verrassende creaties als chocoladetaartjes met rozenblaadjes of auberginetaartjes met frambozen en koriander. Ook is er een ruime keuze aan bonbons.

via augusto anfossi 10, www.eknam.com, +39(0)2-55194448, ma 16.00-20.00, di-vr 10.00-13.00 & 16.00-20.00, za 10.00-13.00 & 15.00-20.00, zo 10.00-13.00, tram 9, 12, 23, 27 piazza cinque giornate

LA CASA DE PEPA - SHOPPEN

Italië heeft over het algemeen een saai aanbod aan kinderkleding. De enorm kleurrijke collectie van **La Casa de Pepa** is daarom echt verrassend. Ze hebben hier kleurige schoenen

en kleding (met name van het merk Tuctuc) voor kinderen tot twaalf jaar. Er zijn ook prachtige wanddecoraties en houten meubels voor de kinderkamer te koop.

via augusto anfossi 19, www.lacasadepa.com, +39(0)2-45496927, ma 15.30-19.30, di-za 10.00-14.00 & 15.30-19.30, tram 9, 12, 23, 27 piazza cinque giornate

MOM CAFÉ - ETEN & DRINKEN

Bij **Mom Café** wordt het vaak zo druk, dat veel bezoekers buiten op straat hun drankje nuttigen. Mom is vooral populair bij Milanese jongeren. De *aperitivo*-prijzen zijn meer dan redelijk te noemen voor wat je er allemaal voor krijgt.

viale monte nero 51, +39(0)2-59901562, ma-za 18.00-0.45, aperitivo € 7, tram 9 monte nero

MUBA - LEUK OM TE DOEN

De Rotonda della Besana werd in 1693 gebouwd als begraafplaats voor het ziekenhuis Ca' Grande. Tot 1783 werden ongeveer 150.000 Milanezen begraven in de crypten rondom de kerk die in het midden van de binnentuin staat. Sinds januari 2014 is in deze kerk het kindermuseum **MUBA** gevestigd. Het museum heeft als doelstelling het creatieve denken van kinderen stimuleren. Er zijn allerlei activiteiten voor kinderen van 12 maanden tot en met 12 jaar. 's Zomers doet de Rotonda ook dienst als openluchtbioscoop voor vooral Italiaanse films (zonder ondertiteling).

via ermo besana 14, www.muba.it, +39(0)2-39904077, di-vr 9.30-18.30, za-zo 10.00-19.00, entree € 6, bus 84, tram 9 monte nero, 12, 23, 27 piazza cinque giornate

PALAZZO DI GIUSTIZIA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het enorme gerechtsgebouw **Palazzo di Giustizia** met zijn statige trappen werd tussen 1932 en 1940 gebouwd en is een voorbeeld van de fascistische architectuur. Het heeft 65 rechtszalen en meer dan 1200 ruimtes. In het gebouw vonden begin jaren 90 grote rechtszaken plaats tegen politici die van corruptie werden beschuldigd.

via carlo freguglia 1, niet geopend voor publiek, metro 1 san babila

CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PASSIONE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Na de Duomo is de **Chiesa di Santa Maria della Passione** de grootste kerk van Milaan. In 1486 is de bouw begonnen in Griekse stijl, maar de kerk heeft veel van het Griekse karakter verloren door de aanbouw van zes halfronde kapelletjes. Kenmerkend voor deze kerk is de achthoekige koepel uit de 16e eeuw. De grote orgels uit de 16e en 17e eeuw, die aan weerszijden van het houten koor staan, doen nog steeds dienst tijdens concerten. Als je geluk hebt, kun je hier een schitterend klassiek concert bijwonen. Naast de kerk zit het bekende Verdi-conservatorium.

via vincenzo bellini 2, +39(0)2-76021370, dagelijks 7.00-12.00 & 15.00-18.15, entree kerk gratis, concerten wisselend, metro 1 san babila

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE EIGEN REISGIDS



COLOFON

Deze gids is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor eventuele onjuistheden in de tekst is mo' media bv niet aansprakelijk. Eventuele op en/of aanmerkingen kun je richten aan: mo' media, postbus 359, 3000 AJ Rotterdam, info@momedia.

Freelance marketingconsultant Anja Siderius woont met man en kinderen in Milaan. Voor 100% Milaan doorkruiste ze de stad, op zoek naar de leukste en origineelste cafés, winkels en bezienswaardigheden.

Anja Siderius

Photography

Vincent van den

Hoogen,

Nancy Lee, Duncan de

Fey

foto's p. 150-151: Cavan

Images

LAATSTE UPDATE

2016-10-27 10:59:56

time to momo

Let op, dit is een voorbeeld. De echte versie heeft meer pagina's en kun je natuurlijk wel goed lezen.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, of op enig andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

LOCAL

NAME

ANJA SIDERIUS

